

DE EENVOUDIGE RUS DRAAIT OP VOOR DE KOSTEN VAN HET MILITARISEREN VAN HET LAND

Door : Victor A.C. Remouchamps Luitenant kolonel der artillerie (b.d.)

Politiek en militair analist

In een vorig artikel¹ schreef ik dat Rusland voor het opwaarderen van zijn strijdkrachten ongeveer \$700 miljard heeft gereserveerd. Die schatting was voornamelijk gebaseerd op een inkomen dat gegenereerd werd uit de olie- en gasindustrie. Tijdens de periode dat dit plan werd ontwikkeld was de prijs voor 1 vat olie iets meer dan \$110.

De tijden zijn echter veranderd. Momenteel ligt de prijs van een vat ruwe olie rond de \$45 en het ziet er naar uit dat in die prijs voorlopig nauwelijks verandering zal komen. Om de balans in evenwicht te houden moet een vat Russische olie ongeveer \$55 opleveren.

Wat inhoudt dat de olie- en gasindustrie nu al een periode met flinke verliezen werkt.

Sommige enthousiaste Amerikaanse optimisten verwachten zelfs dat de prijs van een vat olie zal dalen tot rond de \$25. (en er voor 1 dollar 75 rubel moet worden betaald) Bovendien beginnen de Westerse sancties effect te sorteren.

De prijsstijgingen van de kosten van levensonderhoud van de Russische bevolking nemen daardoor excessief toe. Daarmee zou Putin eigenlijk alle initiatieven om zijn strijdkrachten volgens plan te verbeteren eigenlijk aan moeten passen.

Want een plan maken is één, maar wanneer de randvoorwaarden van een plan veranderen, zou een verstandige planner zijn doelstellingen moeten aanpassen.

Nu wordt Putin in de voornamelijk linkse Europese media zoals de "Guardian"² en de Franse dagbladen "Le Monde" en "L'Humanité" en het Italiaanse "L'Unita", hemelhoog geprezen vanwege zijn strategisch inzicht, zijn creatieve geest, zijn besluitvaardigheid en leiderschap waarmee hij telkens de Westelijke leiders het nakijken geeft.

Schrijver heeft zo zijn twijfels over het creatieve karakter en de leiderschapskwaliteiten van de president van de Russische Federatie en is van overtuigd dat de grootste fout die we kunnen maken, is om er van uit te gaan dat Putin op dezelfde manier denkt als wij.

Putin toetst zichzelf niet aan Westerse normen en waarden, maar aan de bron waaruit hij afkomstig is en waar hij zijn vorming heeft gekregen: de KGB. De enige manier om aan de macht te blijven is om de zwakheden van de tegenstander te vinden en die vervolgens te exploiteren. Tegenvallers worden geweten aan anderen, ontkent, of simpelweg genegeerd. Realiteit volgens Putin is het beeld dat je van je zelf bij je tegenstander achterlaat, ook al moet je daarvoor gebruik maken van dreigementen en leugens.

Het doel heiligt de middelen!

1. Op de eerste plaats heeft Putin nagelaten om het land te moderniseren en Rusland in de wereldeconomie te integreren.
2. Hij is een dure maar volledig mislukte oorlog gestart tegen één van zijn broederrepublieken; Oekraïne, dat eerst een van de meest trouwe en volgzame vrienden in de regio was.

¹ Is de Tsaar van het Kremlin in het nauw?

² 44% van de lezers stemmen Labour, terwijl 37% van de lezers op de Liberal Democrats stemmen.

3. Hij is nu aan het volgende avontuur begonnen en stort zich buitengewoon kortzichtig in het wespennest van het Midden Oosten, een maatregel waarmee hij in algemene zin het Soenitische deel van de moslimwereld volledig van zich vervreemd heeft.³
4. Zijn persoonlijke reputatie als een betrouwbare onderhandelaar ligt volledig aan scherven. De Bundeskanzlerin Merkel heeft al laten doorschemeren dat ze persoonlijk van mening is dat Putin “kennelijk in een andere wereld vertoeft dan wij”. De diplomatie isolering van Putin is pijnlijk zicht- en tastbaar voor de gehele wereld.
5. Bovendien is Putin er in geslaagd om zijn belangrijkste financiële bronnen in ernstige moeilijkheden te brengen⁴. Het staatsbedrijf Gazprom, ooit een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld, doch nu slechts nog maar een fractie van haar waarde, wordt niet alleen door de sancties van het Westen in een moeilijk parket gebracht, doch ook de eisen die het Kremlin stelt aan het bedrijf om geopolitieke hobby's te financieren hebben Gazprom in grote moeilijkheden gebracht. Een andere belangrijke bron van inkomsten is het gas-en energiebedrijf Rosneft waar Putin op persoonlijke titel, een vriend; Igor Sechin, als CEO heeft laten aanstellen. Een persoon die niet in staat blijkt om leiding te geven aan een dergelijke gigantische onderneming en heeft een aantal financieel onhoudbare plannen proberen te verwezenlijken waardoor het bedrijf in grote moeilijkheden is komen te verkeren.

Had Rusland eind 2013 nog een reserve van meer dan 550 miljard euro, dat spaargeld is eind 2015 vrijwel volledig verdampt. Om de versterking van de Russische strijdkrachten te kunnen financieren, moet het Kremlin gaan interen op salarissen van overheids personeel en pensioenen van de voortdurend vergrijzende bevolking.

De pensioengerechtigde leeftijd van de meeste ambtenaren is al verhoogd van 60 naar 65 jaar. Een teken aan de wand is het sluiten van tientallen onrendabele fabrieken in de defensie-industrie en zelfs het sluiten van een groot aantal hospitalen.

Door de sluiting van fabrieken werd minister president Dimitry Medvedev gedwongen een lijst op te stellen van 94 zogenaamde “crisis steden”, waar meer dan 19 miljoen mensen wonen en elk economisch drijven op de productie van slechts één fabriek.

Die steden zijn nu volledig afhankelijk van Russische overheidssteun.

Rusland probeert de financiering van de militarisering van het land te bekostigen door besparingen door te voeren in de Ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid, Sociale zaken en Infrastructuur.

Plaatsvervangend Minister-President Olga Golodets bevestigde dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, was toegenomen met 3,1 miljoen zodat het totaal op 22,9 miljoen personen kwam. Dat betekent dat meer dan één op de vijf volwassen personen tot die categorie wordt gerekend. Met het opraken van de reserves en het starten van het kostbare Midden oosten avontuur zal, wanneer de plannen voor de verbetering van defensie niet worden aangepast, leiden tot een toename van deze categorie. Sommige gemeenten hebben al laten weten dat ze niet meer over voldoende fondsen beschikken en niet tot uitkering van salarissen, pensioenen kunnen overgaan.

³ In Tsjetsjenië, waar Putin al een oorlog heeft uitgevochten, bestaat de meerderheid uit Soennitische Moslims, die hem zijn optreden in Syrië niet zullen vergeven.

⁴ Zie het artikel “Heeft de Tsaar de kippen met de gouden eieren geslacht?”

Een voorbeeld is de stad Altai, in de Siberische regio. Het gemeentebestuur besloot eind september dat rekeningen van toeleveringsbedrijven niet meer zullen worden betaald. Bovendien werd de stadsverwarming voor een belangrijk deel afgesloten zodat veel kazernes, scholen, kindercrèches, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen zonder verwarming kwamen te zitten. De oplossing van de gouverneur; Alexander Karlin van de regio, was om de scholen te adviseren om de thermostaten van de verwarming maar gewoon lager te zetten.

Volgens een verslag van de “Russische Presidentiele Academie voor Nationale Economie en Publieke Administratie” (RANEPА) moesten 25 Russische regio’s noodgedwongen hun budgets voor onderwijs drastische verlagen terwijl 11 regio’s besloten om de kosten voor de Volksgezondheid te verlagen.

Dit gebeurde onder de definitie “Optimalisering”: Het simpelweg sluiten van scholen, ziekenhuizen, en het afstoten van onderwijzers en artsen.



Een toenemend aantal mensen zijn afhankelijk van voedselkeukens

Hetzelfde instituut berekende dat meer dan 70 % van de bevolking de gevolgen van de economische crisis aan den lijve ondervond.

Door de steeds toenemende inflatie heeft de regering besloten de pensioenen voorlopig te bevriezen. De regering heeft weliswaar besloten de minimumuitkeringen per 1 september te verhogen, maar de verhoging van (omgerekend) 300 naar 319 euro houdt geen enkele pas met de gestegen kosten van levensonderhoud.

Het ligt voor de hand dat door het besluit van

Putin om zijn Midden Oosten avontuur te starten, en de extra kosten die daarmee ongetwijfeld verbonden zijn, opnieuw op de bevolking zal worden afgewenteld.

Uit een onderzoek is gebleken dat 69 procent⁵ van de Russische bevolking buitengewoon huiverig staat ten opzichte van een avontuur in het wespennest Syrië. De laatste keer dat Rusland zich een avontuur buiten haar eigen grenzen stortte, ging dit ten koste van meer dan 15.000 dodelijke slachtoffers.

Putin kent deze cijfers en probeert met de hulp van de gelijkgeschakelde media de bevolking warm te maken voor een dapper en “groots” Rusland waarvan de bevolking tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog ook aanzienlijke offers moest brengen.

Hij introduceert analoge activiteiten en creëert vergelijkbare symbolen als tijdens de periode van de sovjet Unie:

- Primair militair onderwijs op de lagere scholen
- Pompeuze militaire parades op het Rode Plein.
- Talloze “open dagen waarbij materieel van de strijdkrachten aan de bevolking wordt getoond.
- Ultra-patriottische propaganda, rechtstreeks uit propaganda-instrumenten van de Stalin periode
- Het propageren van herinvoering van het Sovjet Volkslied

⁵ 14% steunt het regeringsbeleid.

Bovendien heeft de mensenrechtenorganisatie "Memorial" laten weten dat er sinds de val van de Sovjet Unie opnieuw politieke gevangenen in Rusland worden opgesloten.

